

16 JANUARI

WELOVERWOGEN - KEES GOEDHART
INKIJKPAGINA
ISBN 9789059696716
©STICHTING OPWEKKING



DE HERDER EN ZIJN SCHAPEN

De HEER is mijn herder. Psalm 23:1a

David wist waarover hij sprak. Hij begint deze Psalm dan ook met de woorden: *'De HEER is mijn herder.'* Als dat ook jouw belijdenis is, dan houdt dat in dat je ook een schaap wilt zijn. Anders kan de Heer geen herder zijn! Nu zijn schapen eigenlijk wat onnozele beesten. Een schaap verlaat gemakkelijk groene weiden voor armzalige grond. Het gaat uit zichzelf het gevaar niet altijd uit de weg. Dat is niet het gevolg van moed, maar van domheid. Een schaap kan heel gemakkelijk verdwalen, maar het weet niet hoe het de weg naar huis weer kan vinden. Een schaap heeft meestal geen idee waar het heen moet. Het schaap is dus afhankelijk van de herder.

De taken van de schaapherders in het Midden-Oosten zijn:

1. Uitzien naar vijanden die de schapen proberen aan te vallen.
2. De schapen verdedigen tegen aanvallers.
3. De wonden van schapen verzorgen en omzien naar de zieke schapen.
4. Verloren schapen zoeken en redden.
5. Hen liefhebben, hun leven met hen delen en zo hun vertrouwen winnen.

Overtuigd van eigen kunnen

Dus niemand kan zeggen *'De Heer is mijn herder'* tenzij hij/zij heeft erkend het zelf niet te kunnen. Op zich is dat laatste al een probleem, want we zijn vaak erg overtuigd van ons eigen kunnen en onze eigen mogelijkheden. Totdat we vastlopen, en dan weten we vaak niet meer hoe het verder moet.

David

Het herdersleven van David maakt duidelijk wat er allemaal van een herder wordt verwacht. Als herder was hij degene om wie alles draaide. Hij was onder alle omstandigheden verantwoordelijk; hij was de eigenaar van de schapen en hij kende al zijn schapen. Jezus zegt in Johannes 10:14: *'Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.'* Jezus is net als David de eigenaar van Zijn schapen. Hij kocht hen met Zijn bloed. Voor hen legde Hij Zijn leven af. Hij kent onze situatie, onze gevoelens, onze verzoeken. Hij kent ons door en door. De Heer is onze herder en leider. Waar Hij gaat, gaan de schapen. Hij kent de weg. Hij zal ons niet verlaten. De vraag is alleen: Willen wij Hem volgen?

Durf jij alles van zo'n herder te verwachten?

6 OKTOBER

WELOVERWOGEN - KEES GOEDHART
INKIJKPAGINA
ISBN 9789059696716
©STICHTING OPWEKKING



ERFENIS

Als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Efeziërs 1:14

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister (hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis – NBG) die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Efeziërs 1:18-19

In bovenstaande Bijbelteksten gaat het over onze erfenis en Zijn erfenis. Meestal zijn wij bezig met de dingen die wij kunnen erven, maar nu blijkt dat God ook nog een erfenis heeft. Het gaat dan over Gods erfenis in de heiligen, dus in de gelovigen en over Zijn macht of kracht voor de gelovigen.

Hoop en roeping

Als het gaat over *onze* erfenis is wel duidelijk dat hier gesproken wordt over onze verlossing en het eeuwige leven. In vers 18 wordt duidelijk dat wij weer hoop mogen hebben omdat Hij ons heeft geroepen. Wij hopen op een eeuwig leven en zien uit naar een nieuwe, volmaakte wereld. Maar het gaat ook over een roeping. De vraag is nu: wat is onze roeping? In Efeziërs 4-5 lezen we: *'In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen (geroepen) om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden.'*

Heilig en zuiver

God heeft ons dus geroepen om heilig en zuiver te zijn. Het lijkt onmogelijk om dat doel te bereiken. Als we eerlijk zijn, moeten we vaststellen dat we nogal eens falen als het gaat om eerlijkheid en zuiverheid. Extra bijzonder dus dat God die dat ook weet, ons toch durft te roepen, ons zelfs heeft uitgekozen, om heilig en zuiver te zijn. Het mooie is nu dat we dat niet hoeven te bereiken in eigen kracht, maar dat God dit in ons wil uitwerken. Het maakt dus niet uit hoe waardeloos en onwaardig jij je nu voelt. Het gaat erom dat jij en ik erop durven te vertrouwen dat het goed komt. Als God met iets begint, zal Hij het ook afmaken.

De ogen van je hart

In vers 18 spreekt de NBG-vertaling zelfs over de *verlichte ogen van je hart* zodat je zult zien waarop je hopen mag. Als geheiligde ben je het eigendom van God. Je bent als het ware Gods erfenis geworden. Hij heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. In vers 11 lezen we dan ook nog: *'In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden.'* Ieder mens die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, en die voor Jezus heeft gekozen, behoort God toe. Als je moeite hebt om dat te geloven, mag je nu bidden dat God de ogen van je hart gaat openen, zodat je zult zien wat God werkelijk met jou voorheeft.

Jij bent van God! Geloof het, en ervaar het.



LAAT GOD WEL EENS EEN STEEKJE VALLLEN?

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou aflsachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: 'Kom!' Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: 'Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.' Openbaring 6:4-6

De Bijbel is een realistisch boek. Het wordt niet mooier gemaakt dan het is. Er staan inderdaad gruwelijke dingen in Openbaring. Niet omdat God dat leuk vindt, maar gewoon omdat het leven op aarde soms gruwelijk is. In bovenstaande teksten noem ik twee van de vier zegels die geopend worden. Je zou die twee rampen kunnen omschrijven als 'wereldoorlog' en hongersnood'. Sommige mensen zouden nu kunnen zeggen: 'Als er een God is dan laat Hij toch aardig wat steekjes vallen!' Een merkwaardige opmerking. Waarom? Omdat God nooit heeft gezegd dat het in de wereld alleen maar één groot feest zou worden.

Lezen wat er staat

Vaak zijn wij meesters in selectief lezen. In ons denken is God er alleen maar om het op deze aarde allemaal heel leuk te maken. Als het dan op een gegeven moment niet leuk meer is dan ligt dat automatisch aan God. Komt nog bij dat veel mensen die dit zeggen niet eens geloven dat er een God bestaat. En toch krijgt Hij van alles de schuld. Openbaring is een realistisch boek, want daarin wordt ons verteld dat het niet allemaal gemakkelijk gaat en zal gaan op de planeet aarde.

God regeert

Maar het loopt God niet uit de hand. Ook al gebeuren er vreselijke dingen, de heerschappij over de wereld is nog altijd in handen van de God van hemel en aarde. Als je de moeite wilt nemen ook even mee te lezen in Openbaring 5:5, dan zie je heel andere dingen: *'Toen zei een van de oudsten tegen mij: "Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen."* In de eerste vijf verzen van Openbaring 5 hoor je hoe het zit met de andere zegels. Johannes ziet een boekrol. Die bestaat uit een heleboel bladen die worden opgerold en verzegeld. Maar er is niemand die deze boekrol kan openen. Uiteindelijk komt er dan iemand, namelijk *de leeuw van Juda*. Dat is Jezus. Hij wordt in Openbaring 5 ook *het Lam* genoemd.

Er gaat nog veel gebeuren

Het goede nieuws is dat het Jezus zelf is, die de boekrol in handen neemt en die opent. De geschiedenis, en dus ook de toekomst, ligt nog altijd in Zijn handen. Het soms moeilijk te begrijpen boek Openbaring is gelukkig niet het enige boek in de Bijbel dat onze toekomst omschrijft. Je toekomstverwachting wordt door de hele Bijbel heen geprikkeld en vindt zijn climax in de komst van Jezus. Je toekomst begint in het verleden, bij het kruis van Jezus.

Staar je niet blind op alles wat nog moet komen, maar durf te geloven in een stralende toekomst door de komst van Jezus!



WAT VERLOREN WAS

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Lucas 19:10

Jezus kwam om te zoeken wat verloren was; niet alleen wie verloren was. Mensen kunnen verloren gaan als zij niet geloven in Jezus. Maar er zijn ook andere dingen verloren gegaan toen de mens zondigde. Bijvoorbeeld gezondheid en eeuwig leven. In deze overdenking wil ik je meenemen naar een aantal andere 'verloren' zaken.

Communicatie ging verloren

We praten wel, maar communiceren vaak slecht. Terwijl de ander praat, luisteren we nauwelijks. We zijn al aan het bedenken wat we daar tegenin kunnen brengen. Communicatie is dat je probeert te begrijpen *waarom* die ander zegt wat hij zegt. Probeer de achtergrond van een opmerking of uitspraak te achterhalen. De zegen van de schepping was dat God en mens konden communiceren met elkaar. Ook mensen en dieren bleken te kunnen communiceren. Door de zondeval werd de communicatie verbroken. Jezus kwam om de verloren communicatie tussen God en mens te herstellen.

Identiteit ging verloren

Adam en Eva wisten na gezondigd te hebben niet meer wie zij waren. Zij raakten hun identiteit kwijt. Waren ze nog wel door God geliefd, zoals eerst? Ze kropen weg in de bosjes. Dat probleem herken je misschien wel? Wie ben ik eigenlijk? Ik moet mijzelf liefhebben als mijn naaste, maar ik heb een hekel aan mijzelf. Door Jezus ben je weer in staat jezelf te aanvaarden. Door Hem kijk je anders naar jezelf. Ook God kijkt weer anders naar je. Hij ziet je aan door Jezus.

Onschuld ging verloren

Adam en Eva ontdekten ineens dat zij naakt zijn. Dat waren zij voor de zondeval ook, maar nu ineens voelen zij zich daar vies en schuldig over. Zij proberen hun naaktheid te bedekken met vijgenbladeren. Maar om je innerlijke naaktheid te kunnen bedekken moet er bloed vloeien. God slacht een bokje en bekleedt Eva en Adam met de huid van de eerste dieren die moeten sterven, maar dat is niet genoeg. Jezus moest komen om Zijn bloed te geven en te sterven om de mensen te bekleden met Zijn heerlijkheid. In 1 Korintiërs 15:53 staat: *'Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.'*

Vertrouwen ging verloren

Door de zondeval bleven we met een schuldgevoel zitten. Om erop te vertrouwen dat God ons voor honderd procent wil vergeven, bleek moeilijk. Dat komt voornamelijk door het feit dat wij vergeven zelf ook moeilijk vinden. Vergeven is een opdracht voor elke christen, maar herstel van vertrouwen kost tijd. Geloven en vertrouwen horen hand in hand te gaan. Als wij geloven dat Jezus alles heeft volbracht, mogen wij er ook op vertrouwen, dat dit voor het hele leven geldt. Hij zegt dat Hij alles wil redden wat verloren was, ook zaken als communicatie, identiteit, onschuld en vertrouwen.

Door je verleden op te ruimen in alles, kan ook alles weer terugkomen wat verloren was. Dat moet je dan wel radicaal doen.